

MAHMUT ŐEVKET ZIRH İLKOKULU



GAZETE



Sayı: 100

29 Ekim 1923

CUMHURİYET 100 YAŐINDA

CUMHURİYET NEDİR?

Cumhuriyet devleti idare edenlerin seçimle iŐ baŐına geldiĐi yonetim Őekline denir. Dnyuda biruok devlet cumhuriyet rejimiyle yonetilir. Cumhuriyetle yonetilen ulkelerde egemenlik milletindir. Millet, devleti yonetecek kiŐileri kendisi Őeuererek kendi kendini yonetmiŐ olur.

CUMHURİYETİMİZİN!

100*

YILI KUTLU OLSUN!



CUMHURİYET NASIL İLAN EDİLDİ?

Atatürk, ulkeyi duŐmandan arındırıp ulkemizin sınırlarını belirledikten sonra hep duŐundüĐu cumhuriyetin ilanı uzerinde hazırlıklar yapmaya baŐladı ve 28 Ekim 1923 akŐamı yakın arkadaŐlarını uankaya'da yemeĐe uauırarak, "Yarın Cumhuriyet'i ilan edeceĐiz." dedi.

Atatürk, 29 Ekim 1923 gnu, milletvekilleri ile goruŐmesinin ardından hazırlanan Cumhuriyet onergesinin taslaĐı Turkiye Buyuk Millet Meclisi'ne verildi. Meclis onergeyi kabul ederek, ulkemizde cumhuriyet yonetimi kuruldu. Devletin adı Turkiye Cumhuriyeti oldu. Atatürk ise kurulan Turkiye Cumhuriyeti'nin ilk cumhurbaşkanı oldu.

Saltanat kalktı, egemenlik kayıtsız Őartsız milletin oldu.

"Benim naçız vücudum elbet bir gün toprak olacaktır, ancak Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır."

Mustafa Kemal ATATÜRK

CUMHURİYET'İN ANLAM VE ÖNEMİ

Cumhuriyet halkın kendi kendini yönettiği, belirli süre zarfında kendilerini temsil etmek için oy kullanarak milletvekillerini seçtikleri bir yönetim biçimidir. Bu tarz yönetim, milli egemenlik kavramını en iyi temsil eden demokrasinin en gelişmiş şeklidir. Mustafa Kemal Atatürk, her yılın 29 Ekim gününü Cumhuriyet Bayramı olarak Türk milletine armağan etmiş ve "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir" demiştir.

Bu yıl 100. yıldönümü kutladığımız Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolun başlangıcında, milletimizin "Kayıtsız şartsız, bağımsız yeni bir Türk Devleti" kurmak üzere "Ya istiklâl ya ölüm" ilkesi ile başlattığı Millî Mücadele yer almaktadır. Türk Milleti, Mustafa Kemal Paşa'nın önderliğinde sıkıntıları göğüsleyerek Millî Mücadele'yi başarı ile sonuçlandırmış, ardından da millet egemenliğini tesis ederek bu zorlu süreci cumhuriyet ile taçlandırmıştır.

Cumhuriyet öncesi, devletin bütün irade ve yetkisinin padişahın elinde bulunduğu Osmanlı Devleti, Birinci Dünya Savaşı'ndan yenik ayrılmıştır. Bu savaşta, düşmanlar yurdumuza girerek ülkemizi işgal etmişlerdir. Mustafa Kemal Atatürk 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmış, milli mücadelenin ateşini fitillemiş ve ardından birçok yerde toplantılar yapılmıştır. "Ya istiklal ya ölüm" ilkesi altında halkın katılımıyla gerçekleşen Kurtuluş Savaşı sonucunda yurdumuz işgalden kurtulmuş ve düşmanlardan temizlenmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 29 Ekim 1923'te cumhuriyet ilan edilerek devletimizin adı Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. Mustafa Kemal Atatürk ise, oybirliğiyle ilk cumhurbaşkanımız olarak seçilmiştir. Cumhuriyet yurdumuz için en büyük kazançtır. Cumhuriyet bir erdemdir aynı zamanda çağdaşlığın göstergesi ve demokrasinin dayanağıdır. Cumhuriyet halk, birliktelik ve kardeşlik demektir. Daima ileri gitmek adil bir şekilde paylaşmak demektir. Yaşamın kendisine el uzatmak ve demokrasiyle olgunlaşmaktır. Hak ve adaletin tesisidir. Acılara ve çekilen ızdıraba birlikte katlanmak ve mutluluklara birlikte gülmektir. Bağımsızlık savaşının meyvesidir cumhuriyet. Demokrasiyle yoğrulmuş halkımızın tercihidir. Cumhuriyet erdemdir, Mevlâna ikliminde paylaşmaktır ve adalettir ülkemizde. Özgürlüğün güvencesidir. Bu yüzden Cumhuriyet bize emanettir ve onu ilelebet yaşatmak bizim asli görevimizdir.



"Egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir."

Mustafa Kemal ATATÜRK

29 EKİMLER

Halkın üstünde hiçbir otorite veya yetkili makam tanımayan cumhuriyet yönetimi, tam da 100 yıl önce bugün Atatürk tarafından bizlere armağan edilmiştir. "Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." diyen Atatürk, halkını devlet işlerinde söz sahibi yapmıştır. Cumhuriyet yurdumuz için en büyük kazançlardan biridir. Çağdaşlığın göstergesi, demokrasinin dayanağıdır. Hak ve adaletin koruyucusudur. Paylaşmaktır, erdemdir. Özgürlüğün güvencesidir. İşte tam da bu sebeplerle bizler bugünü milli bayram olarak kutlamaktayız. 100. yılını kutladığımız cumhuriyetimizi nice yüzyıllara ulaştıracağız. Aydınlık gelecek için, umutlu gençlik için, hep ileriye emin adımlarla ilerlemek için, yarınlarımızın güvencesi için 29 Ekimler bizlere emanet.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ: 100. YILIN MÜHRÜ

Türkiye Cumhuriyeti, 100 yıl önce büyük bir cesaret ve kararlılıkla kuruldu. Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılmasının ardından ülke, bir dönüşüm sürecine girdi ve yeni bir geleceğe yelken açtı. 29 Ekim 1923 tarihinde ilan edilen Türkiye Cumhuriyeti, sadece bir ulusun doğuşu değil, aynı zamanda çağdaşlık ve ilerleme için atılan büyük bir adımın da sembolüdür.

Bu 100 yıllık süre zarfında Türkiye, pek çok zorlukla karşılaştı ve onları aştı. Siyasi değişiklikler, toplumsal gelişmeler ve uluslararası alandaki yaşanan krizler, Türkiye'nin yolculuğunu etkiledi. Ancak bir gerçek hiç değişmedi: Türkiye Cumhuriyeti, demokrasi, özgürlük, laiklik ve eşitlik ilkelerine bağlılığını korudu.

Bugün, Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutlarken, geçmişimize saygı duyarken, geleceğe de umutla bakmalıyız. Bu yüzyıl boyunca kazanılan başarılar ve deneyimler, ülkemizin daha aydınlık bir yarın inşa etme yolundaki kararlılığını simgeliyor. Eğitim, bilim, teknoloji ve kültürdeki ilerlemeler, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesine adım adım yaklaştırıyor. Ancak bu kutlamalar sadece geçmişe odaklanmakla sınırlı olmamalıdır. 100. yıl, Türkiye'nin daha da büyüüp gelişeceği bir başlangıcın işaretidir. Genç nesiller, öncekilerin mirasını sürdürecektir ve ülkeyi yeni ufuklara taşıyacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, bize geçmişteki başarıları hatırlatırken, geleceğe dair umut veriyor; Mustafa Kemal Atatürk'ün "Yurtta barış, dünyada barış" sözü, bu büyük günün anlamını mükemmel bir şekilde özetliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, uluslar arası alanda da ilerlemenin, barışın, kardeşliğin miladı olmalıdır.



Her birimize düşen görev, bu büyük mirası korumak ve daha da geliştirmek için el birliğiyle çalışmaktır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı, birlik ve beraberlik içinde kutlanmalı ve yeni başlangıçlar için bir fırsat olarak görülmelidir. Geleceğe umutla bakarken, bu güzel ülkeyi daha aydınlık yarınlara taşımak için el birliğiyle çalışmalıyız.

Ey kutlu Cumhuriyet, sen ilelebet payidar kalacaksın!

Muhammed Selim AVCI



CUMHURİYET'İN GÜCÜYLE YETİŞEN TÜRK BİLİM İNSANLARI

CUMHURİYET DÖNEMİNDE KADININ İŞ HAYATINA DAHİL OLMASINA MUZZAM BİR ÖRNEK REMZİYE HİSAR (1902-1992)

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu ilk yıllarda çağdaş bilimin öncülerindendir ve kimya mesleğinin Türkiye'deki ilk kadın öncüsü olarak kabul edilir. 1902 yılında Üsküp'te doğdu. Babası İstikham Yarbayı Salih Hulusi Bey, annesi Ayşe Refia Hanım'dır. Ailenin dört kızından biridir. Ailesi, Meşrutiyetin ilanından bir yıl sonra İstanbul'a göç etmiştir.

Remziye Hanım, Davutpaşa'daki üç yıllık Mekteb-i İptida-i'yi, bir yılda henüz dokuz yaşında iken tamamladı. Daha sonra, İttihat ve Terakki Mektebi ve Emirgan İnas Rüştüyesi'ne devam etti; çok sevdiği Türkçe öğretmenin İstanbul Darülmuallimatı'na (Kız Öğretmen Okulu) transfer olması üzerine, öğrenimini bu okulda sürdürdü. Sınıfın iyi öğrencileri arasında yer alan Remziye Hanım, küçük sınıflardaki öğrencilere geometri ve matematik dersleri verdi. 15 Temmuz 1919 tarihinde okulun Darülfünun'a hazırlamak üzere oluşturduğu iki sınıflık bölümünden birincilikle mezun oldu.

Darülmuallimat'tan mezuniyetinin ardından Darülfünun'un kimya bölümüne kaydını yaptırdı. Kız öğrencilerin erkek öğrencilerden ayrı saatlerde ders aldığı bu dönemde, kimya bölümündeki üç kadın öğrenciden birisi idi. Kimyayı seçme nedenini bir röportajında "Fen derslerinde kanunlarda olsun, buluşlarda olsun hep yabancı isimler görmek beni kahrediyordu. Fen alanında bir tek Türk ismi görememenin ezikliğini, bu dalda başarılı olursam giderebilirim sanıyordum." cümleleriyle açıklamıştır.

Bakü'de açılacak bir okulda öğretmenlik yapmak üzere İstanbul'dan kadın öğretmenler talep edilmesi üzerine hocalarından Sarıklı Vehbi Bey himayesinde beş okul arkadaşıyla birlikte 15 Aralık 1919'da İstanbul'dan ayrılıp Azerbaycan'a gitti. Sovyet Rusya'nın Azerbaycan'ın bağımsızlığına son vermesine kadar bir erkek lisesinde ders verdi. Orada bir kız öğretmen okulunun açılmasıyla ilgili verilen bir toplantıda Yüzbaşı Doktor Reşit Süreyya Bey ile tanıştı. 20 Nisan 1920'de onunla evlendi ve aynı yıl eşi ile birlikte İstanbul'a döndü. Ertesi yıl oğlu Feza Gürsey'i, 1924'te ise kızı Deha Gürsey-Owen'ı dünyaya getirdi.

Türkiye'de Türk Kurtuluş Savaşı'nın devam ettiği bu dönemde Çukurova bölgesinin Fransızlardan geri alınması üzerine kendisi Adana'da Darülmuallima'ya müdür olarak, eşi ise kolordu doktoru olarak tayin oldu. Bir buçuk yaşındaki oğlunu annesine bırakarak Adana'ya gitti.



OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANAN İLK TÜRK SPORCU: AHMET KİREÇÇİ

Milli güreşçi Ahmet Kireççi, 1936 Berlin Olimpiyat Oyunları'nda serbest stil 79 kiloda bronz madalya elde ederek Türkiye'ye ilk olimpiyat madalyasını kazandırdı.

Ahmet Kireççi, bu başarının ardından katıldığı 1948 Londra Olimpiyat Oyunları'nda ise bu sefer grekoromen stilde altın madalya kazanarak tarihi bir başarıya imza attı.

Londra'daki Olimpiyat Oyunları'nın ardından 1949'da güreşi bırakan Kireççi, doğum yeri olan Mersin'de bir süre işletmecilik yaptı.

Kireççi, 24 Haziran 1936'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün davetlisi olarak İstanbul'a davet edildi. Burada Alman güreş takımından bir güreşçi ile gösteri maçı yapan Kireççi, Atatürk'ün sevgisini kazandı.

Ahmet Kireççi, Mersin'de geçirdiği bir trafik kazası sonrası 17 Ağustos 1978'de hayatını kaybetti. Efsane güreşçinin kabri, Mersin Şehir Mezarlığı'nda bulunuyor.

FEZA GÜRSEY (1921-1992)



7 Nisan 1921 tarihinde İstanbul'da doğan Feza Gürsey'in entelektüel parlaklığı küçük yaşlardan itibaren belirginleşti. Eğitime önem veren bir aile tarafından yetiştirilen Gürsey, matematiğin derinliklerine daldı ve yeteneği kısa sürede açığa çıktı. Akademik yeteneği onu İstanbul'un seçkin kurumlarından biri olan Robert Koleji'ne kabul ettirdi ve burada akademik birikimini geliştirdi.

1944 yılında İÜ Fen Fakültesi Fizik-Matematik Bölümünden Lisansını aldı. Mezuniyetten sonra İTÜ'de asistan olarak çalışırken açılan Milli Eğitim Bakanlığı sınavını kazandı ve Londra Üniversitesi'nde, Imperial College'da Prof. Dr. H. Jones danışmanlığında doktora çalışmalarına başladı. Haziran 1950'de Kuaterniyonların Alan Denklemlerine Uygulanması adlı tezi ile Imperial College Matematik Bölümü'nden doktora sınavını aldı. 1950-1951 yılını Cambridge Üniversitesi'nde, genel rölativite, konform grup ve kuaterniyonlarla ilgili araştırmalarına devam ederek geçirdi.

Feza Gürsey, annesi, anneannesi ve teyzeleri ile

1951 yılı sonunda Kandilli Rasathanesi'nde zaman servisinin quartz saatlerinin çalıştırılmasında görevlendirileceği için iki ay Greenwich Rasathanesi'nde pratik yaptıktan sonra yurda dönmesini isteyen bir yazı ile İstanbul'a geri çağırıldı. İstanbul'a döndükten bir müddet sonra İÜ Tatbiki Matematik Kürsüsüne asistan olarak tayin edildi. 1952'de kendisiyle birlikte fizik asistanlığı yapmakta olan Suha Pamir ile evlendi. Bu evlilikten Yusuf isminde bir çocukları oldu. Askerlik görevini yaparken Doçentlik Tezi'ni hazırladı ve 1953'de sınavı geçerek doçent unvanını aldı. 1954 yılında İstanbul Üniversitesi Tatbiki Matematik Kürsüsüne doçent olarak atandı.

Feza Gürsey, İstanbul Üniversitesi'nde Cahit Arf, Fikret Kortel gibi bilim adamları ile birlikte yaptıkları seminer ve derslerle bilimin ışığını ülkeye sokmaya çalıştı. Konform grup ve kuaterniyonların rölativiteye uygulanması üzerinde çalışmalar yaptı. 1955'te İstanbul Üniversitesi Teorik Fizik Kürsüsünde doçent oldu. 1957 yılında, Feza Gürsey Atom Enerjisi Komisyonunun bursu ile A.B.D.'de Brookhaven Ulusal Laboratuvarı'na gitti. Burada Prof. W. Pauli ile çalışması ve Pauli'nin ona verdiği önem diğer fizikçiler tarafından farkedilmesini sağladı. 1961 yılına kadar Princeton, Columbia, Berkeley, Brookhaven gibi merkezlerde yaptığı çalışmalarla önemli fizikçilerin dikkatini çekmiş ve ünlenmiştir. Feza Gürsey, 1961 yılında ünlü bir fizikçi olmuşken Türkiye'ye geri döndü. Prof. Erdal İnönü'nün ısrarları ve uğraşları sonunda, İÜ'den ayrılarak yeni kurulan Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teorik Fizik Bölümü'nde profesör olarak çalışmaya başladı. ODTÜ'de görev yaparken fiziğin en son sınırlarında yapılanları takip edebilmek için kısa süreli izinlerle Princeton ve Yale Üniversiteleri'ne gitti. O yıllarda fizik bölümünde okuyan öğrenciler, asistanlar, diğer hocalar, Feza Bey'in ODTÜ'ye getirdiği, Nobelli ve Nobelsiz ünlü, önde gelen fizikçileri, yakından tanıyıp, dinleme şansını yakaladılar. 1968 yılında TÜBİTAK Bilim Ödülü'nü aldı.

1974 yılına kadar ODTÜ'de ve Yale Üniversitesi'nde dönüşümlü olarak öğretim üyeliği görevine devam eden Feza Gürsey, sayısız öğrenci yetiştirdi ve etkin bir araştırma grubu kurdu. O dönemdeki ODTÜ rektörlüğünün bu dönüşümlü düzen içinde ODTÜ'de çalışmayı sürdürmesini uygun bulmaması üzerine sadece Yale Üniversitesinde çalışmalarını sürdürdü. 1974'de Yale Üniversitesi'nde kürsü başkanlığına getirildi. 1991'de yıllarda emekli olarak Türkiye'ye döndü ve Boğaziçi Üniversitesi Emeritus Profesörü oldu. Rahatsızlığı dolayısıyla tedavi için tekrar ABD'ye dönmeye mecbur kalan Feza Gürsey, 13 Nisan 1992'de ABD'nin New Haven kentinde hayata gözlerini kapattı. Kabri Anadolu Hisarı Mezarlığındadır. Feza Gürsey, Türk Fizik Derneği ve Amerikan Fizik Derneği, Connecticut Bilimler Akademisi, Üçüncü Dünya Bilimler Akademisi (TWAS, The World Academy of Sciences, Trieste), Amerikan Fen ve Edebiyat Akademisi üyesiydi.

PROF. DR. FATMA PERİHAN ÇAMBEL (1909-1987)

HÜLYA ŞENYURT



10 Kasım 1973 tarihinde, Ordu şehrinde doğmuş olan Hülya Şenyurt, okul çağlarında başladığı judo sporuna büyük bir tutku ile bağlanmıştır. Bu tutkusunu spor tarihi için bir ilk ile taçlandırmış olan başarılı sporcu, judoya olan ilgisinin aktif olarak judo yapmasa dahi bitmeyeceğini belirtmektedir. Kendisi gibi başka bayan sporcuların da katıldıkları spor dalında başarı elde etmelerini isteyen Hülya Şenyurt, bu isteğinin gerçekleşmesi için Judo Bayanlar Ümit Milli Takımı'nda antrenör olarak hizmet vermektedir. İngiltere'ye karşı bu başarıyı kazanmış olmanın yanı sıra, Türk spor tarihi için bir ilki gerçekleştirmenin gururunu yaşayan ve yaşatmış olan Hülya Şenyurt, ismini spor tarihine yazdırmayı başarmıştır.

Türkiye'de Patoloji ve Kanserle Mücadelede Öncü Bir İsim

Prof. Dr. Fatma Perihan Çambel 17 Ağustos 1909 tarihinde İstanbul'da Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yakın arkadaşlarından, bir dönem Bolu milletvekilliği ve Türk Tarih Kurumu başkanlığı yapmış Sadrazam Hakkı Paşa'nın torunu Hasan Cemil Çambel ile Remziye Hanımın dört çocuğundan (Leyla, Halet, Bülent) birisi olarak doğdu.

[Soyadı Kanunu (1934) çıktıktan sonra Hasan Cemil Bey'e "Çambel" soyadı Atatürk tarafından verilmiştir.]

Babası 1913 yılında Berlin Büyükelçiliği Askeri Ateşesi olarak görev yaptı. Ailesi ile birlikte I. Dünya Savaşı sona erinceye kadar Berlin'de yaşadı. Bir süre İsviçre ve Avusturya'da kaldıktan sonra, 1924 yılında aile İstanbul'a döndü. Lise öğrenimini burada başlayarak, 1928 yılında Arnavutköy Amerikan Kız Koleji'nden mezun oldu. 1934 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeki eğitimini tamamladı. Tıp fakültesinde öğrenciyken merak ettiği teşrihi marazi (patoloji) dersleri ile amatör olarak ilgilendi. Yine teşrihi marazi (patoloji) Profesörü Hamdi Suat Bey'in Almanca etütlerinin dil redaksiyonları ile meşgul oldu. Ailesi ile çıktığı bir Avrupa yolculuğunda Hamdi Suat Hoca'nın teşvikiyle Paris Kanser Enstitüsü'nde nesîç (doku) kültürünün tekniğini öğrendi ve henüz öğrenciyken bu konudaki bilgilerini aktaran bir makalesi Tıp Fakültesi Mecmuası'nda yayınlandı. 1934-1936 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Patolojik Anatomi Yardımcısı olarak Prof. Dr. Philipp Schwartz'ın (1894-1977) yanında çalıştı. 1936 yılında patoloji uzmanı oldu. Prof. Dr. Neşet Ömer İrdelp'in yanında 1,5 yıl kadar asistan sıfatı ile bulundu. 1938- 1945 yılları arasında Vakıf Gureba Hastanesi'nde Patolojik Anatomi Şefi olarak görev yaptı. Bu dönemde Hıfzısıhha Enstitüsü Farmakodinami Şube Uzmanlığı görevini de yürüttü. Bu sırada kanserle ilgili deneysel araştırmalarda bulundu. Ord. Prof. Dr. Hulusi Behçet'in yazdığı "Klinik ve Pratikte Frengi Teşhisi ve Benzer Deri Hastalıkları" adlı kitabın "Deri Uurlarının Histopatolojisi" adlı bölümünü, Ord. Prof. Dr. Siegfried Oberndorfer (1876-1944) ile birlikte yazdı.

18 Şubat 1947 yılında Ankara'da Prof. Dr. Hamdi Suat Aknar'ın telkini, Dr. Perihan Çambel'in gayretleri ve 56 gönüllü arkadaşının azimli çabasıyla Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu isminde bir dernek kurulmasına öncülük etti. Kısa bir süre içinde başarılı çalışmaları dikkat çeken ve takdir toplayan bu kurum, Bakanlar Kurulu'nun 6 Ekim 1947 tarih ve 3-6502 sayılı kararnamesi ile "Kamuya Yararlı" dernek olarak kabul edildi. Prof. Dr. Çambel, IV. Uluslararası Kanser Kongresine "Türkiye'de Kanser Araştırması" bildirisini ile katıldı. 1948-1949 yılları arasında Washington Üniversitesi St. Louis Tıp Fakültesi ve Barnard Deri ve Kanser Hastanesinde kanser araştırma laboratuvarında araştırmalar yaptı. 1949-1952 yılları arasında Florida Gainesville Üniversitesinde; patoloji, onkoloji, normal ve neoplastik dokuların biyolojisi dersleri ile kanser biyolojisi dersleri öğretim üyeliği görevini üstlenerek, profesörlüğe seçildi. 1952 yılında Türkiye'ye döndü. Patoloji alanında çalıştığı ana konular; karsinogenez ve mast hücrelerinin biyolojisi üzerinedir. Bunların dışında histoloji, eksperimental çalışmalarla da ilgilendi. Ankara Numune Hastanesi'nde Patoloji Şefi olarak görevini yürütmesinin (1946-1963) yanı sıra, yurt içi ve yurt dışında kanser araştırmalarında aktif bir şekilde rol alarak, deneysel ve bilimsel kanser çalışmaları ile dünya çapında tanındı. Kanseroloji ve Ekoloji Derneğini (1976) kurduğu gibi, Türkiye Atom Enerjisi Komisyonunda da görev yaptı. Belçika Devlet Bakanlığında "Altın Madalya", Prens Leopold'dan "Commandeur" unvanı ve "Merië Social de Belgique" nişanını aldı. Ayrıca 1983 yılında, Amerikan Kanser Kurumu kendisine "Onursal Üyelik Payesi" verdi. 21 Ocak 1987'de İstanbul'da vefat etti.



Ülkemizde judo denince akla ilk gelen isimlerden biri olan Hülya Şenyurt, bu özelliğini 1992 yılında kazanmış olduğu başarısına borçludur. Judo dalında daha önce hiçbir bayanın olimpiyatlarda gösteremediği çabayı ve başarıyı göstermiş olan ünlü judocu, şimdilere aktif olarak judo sporu ile ilgilenmek yerine antrenör olarak spor kariyerine devam etmektedir. Judoyu birebir yapmasa dahi, halen bu işin içinde olan Hülya Şenyurt için judo sporunun büyük bir tutku olduğunu söylemek mümkündür. Hülya Şenyurt'un 1992 yılındaki olimpiyat başarısının ardından başka hiçbir bayan sporcu judo dalında madalya kazanmayı başaramamıştır. Bu nedenle de elde ettiği başarı bu denli ses getirmiştir.



CUMHURİYET KOKAN ANILAR

...

Sabiha Gökçen anlatıyor:

Gazi, çiftliğinde dolaşırken oldukça yaşlı bir kadına rastladık. Atatürk attan inerek bu ihtiyar kadının yanına sokuldu:

-Merhaba nine.

Kadın Ata'nın yüzüne bakarak hafif bir sesle:

-Merhaba, dedi.

-Nereden gelip nereye gidiyorsun?

Kadın şöyle bir duralayıp, -Neden sordun ki, dedi. Buraların sabısı mısın? Yoksa bekçisi mi?

Paşa gülümsedi.

-Ne sahibiyim, ne de bekçisiyim nine. Bu topraklar Türk milletinin malıdır. Buranın bekçisi de Türk milletinin kendisidir. Şimdi nereden gelip nereye gittiğini söyleyecek misin?

Kadın başını salladı:

-Tabii söyleyeceğim, ben Sincan'ın köylerindenim bey, otun güç bittiği, atın geç yetiştiği kavruk köylerinden birindeyim.

Bizim mihtar bana bilet aldı trene bindirdi, kodum Angara'ya geldim.

-Muhtar niçin Ankara'ya gönderdi seni?

-Gazi Paşamızı görmem için. Başını pek ağrıttım da Benim iki oğlum gavur harbinde şehit düştü. Memleketi gavurdan kurtaran kişiyi bir kez görmeden ölmeyeyim diye hep dua ettim durdum. Rüyalarım girdi Gazi Paşa. Ben de gün demeyip mihtara anlatınca, o da bana bilet aliverip saldı Angara'ya, giceleyn geldim. Yolu neyi de bilemediğimden işte ağşamdan belli böyle kendimi ordan oraya vurup duruyom bey.

-Senin Gazi Paşa'dan başka bir isteğin var mı?

Kadının birden yüzü sertleşti.

-Tövbe de bey, tövbe de! Daha ne isteyebilirim ki... O bizim vatanımızı gurtardı.

Bizi düşmanın elinden gurtardı.

Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi daha ne isteyebilirim ondan?

Onun sayesinde şimdi istediğimiz gibi yaşıyoruz.

Şunun bunun gavur dölünün köpeği olmaktan onun sayesinde gurtulmadık mı?

Buralara bir defa yüzünü görmek, ona sağol paşam! demek için düştüm. Onu görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen efendi bir adama benziyon, bana bir yardım ediver de Gazi Paşa'yı bulacağım yeri deyiver.

Atatürk'ün gözleri dolu dolu olmuştu, çok duygulandığı her halinden belliydi. Bana dönerek:

-Görüyorsun ya Gökçen, işte bu bizim insanımızdır... Benim köylüm, benim vefalı Türk anamdır bu.

Attan indim. Yaşlı kadının elini tuttum:

-Anacığım dedim, sen gökte aradığını yerde buldun, rüyalarını süsleyen, seni buralara kadar koşturan Gazi Paşa yani Atatürk işte karşında duruyor.

Köylü kadın bu sözleri duyunca şaşkına döndü. Elindeki değneği yere fırlatıp, Atatürk'ün ellerine sarıldı. Görülecek bir manzaraydı bu. İki de ağlıyordu. İki Türk insanı biri kurtarıcı, biri kurtarılan, ana oğul gibi sarmaş dolaş ağlıyorlardı. Yaşlı kadın belki on defa öptü Atanın ellerini. Ata da onun ellerini öptü. Sonra heybesinden küçük bir paket çıkarttı. Daha doğrusu beze sarılmış bir köy peyniri. Bunu Atatürk'e uzattı:

-Tek ineğimim sütünden kendi ellerimle yaptım Gazi Paşa, bunu sana hediye getirdim. Seversen gene yapıp getiririm.

Paşa hemen orada bezi açıp peyniri tattı..

Çok beğendiğini söyledi. Sonra birlikte Köşk'e gittik. Oradakilere şu emri verdi:

-Bu anamızı alın, burada iki gün konuk edelim. Sonra köyüne götürün.

ATATÜRK'ÜN CUMHURİYET İLE İLGİLİ ANISI



1906'da Atatürk Suriye'de bulunmakta idi. Orada bulurken yanındaki iki yakın arkadaşı Mazhar Müfit Bey ile Halil Bey vardı. Halil Bey Atatürk'ün cumhuriyet konusundaki bir hatırasını bizlere şu şekilde aktarmaktadır: Ya cülusu hümayun veya veladeti hümayun şenlikleri tertip edilmişti. Mustafa Kemal ile birlikte donanmayı seyretmeye çıkmıştık. Aniden kolumu tutarak:

“Halil dedi... Bu millet kendi kurtuluşu için şenlik yapabilir. Nihayet, büyük hizmetler etmiş olan bir adam için şenlik yapabilir, diyelim. Fakat Hanedan için neden donanma yapılınsın?... Padişah da kim oluyormuş? Padişahlık da ne demekmiş? Halil bu soruya şu cevabı veriyor:

“Peki, memleketi nasıl idare edeceğiz? Sultan fenadır... Seninle beraberim. Ama o giderse gene bir padişah lazım.” diyecek oldum. Buna fena hâlde kızdı.

“Neden mutlaka padişah fikrine saplanıyorsun Halil?” diye bağırdı.

“Cumhuriyet yaparız.”



K. Atatürk



CUMHURİYET YAZARLARI

HİKAYE ANLATAN ADAM AHMET MİTHAT

Ahmet Mithat Efendi... Eminim işitmişsinizdir bu ismi. Kendisini, tarihimizin ilk popüler yazarı diye niteleyenler mevcut. Esasen, bu nitelemeye katılmamak elde değil. Zira efendi, hemen her gün yazmış ve döneminde umumun beğenisini celp etmeyi başarmıştır. Yalnız kafa karıştıran mevzu şudur ki, bugün popüler diye nitelenen yazarlar yazmadıkları gün unutulurken onun ismi vefatından tam 101 sene sonra dahi nasıl hatırlanıyor? Buyurun, bu hatırlanışın sebebine birlikte bakalım: Efendi'nin Çocukluğu ve Ailesi Ahmet Mithat Efendi'nin babası, Anadolu'dan gelip İstanbul'a yerleşmiş orta halli bir tüccardı. Annesi ise, Rus işgali üzerine Kafkasya'yı terke mecbur kalmıştı. Efendi, Tophane'de gözlerini dünyaya açmıştır. Çocukluğu, maddi imkânsızlıklar ile geçmiş, babasının vefatından sonra da abisinin memuriyette bulunduğu Vidin'e gitmiştir. Burada bir sıbyan mektebinde ilköğrenimine başlamış, daha sonra abisinin Tophane'ye atanmasıyla, burada tamamlamıştır. 1861'de abisinin tekrar Vidin'e atanmış, ardından dönemin önemli simalarından Mithat Paşa'nın abisini yanına aldırmasıyla da Niş Kasabası'na gitmişlerdir. Mithat Paşa, belki de Ahmet Efendi'nin hayatında bir dönüm noktası olmuştur. Paşa, bu istidatlı genci keşfederek yetiştirmeye çalışmış, özellikle Fransızca ve batı dillerini öğrenmesi noktasında kendisine destek vermiştir. Ayrıca Paşa, ismini bu gence hediye etmiştir.

Merhaba Matbaa

Abisinini ile birlikte epeyce kalabalıklaşan ailesinin geçim derdi, Ahmet Mithat Efendi'yi güç duruma sokmuştur. İstanbul'da, Tahtakale'ye yerleşen Mithat Efendi, Ceride-i Askeriyye'ye başmuharrir olmuştur. Ayrıca, aile fertleri ile birlikte evine bir matbaa kurmuş ve burada kendi kitaplarını neşre başlamıştır. Bu matbaa işinde, muharrir işini tek başına yürütmekle birlikte, basım ve dağıtım işlerinde de ailesinden başka yardımcısı olmamıştır. Matbaa işlerinin iyi ilerlemesi ve genişleme ihtiyacından dolayı önce Sirkeci'ye sonra Beyoğlu'na taşınmıştır.

İstanbul'da önce, arka arkaya kapanan Devir ve Bedir dergilerini sonra da on sayı devam eden Dağarcık'ı yayınlamıştır. Dağarcık'ta yayınladığı "Duvardan Bir Sadâ" isimli yazısında bahsettiği, ancak sonraları vazgeçtiği materyalist düşünceleri sebebi ile İslâm düşmanlığı ile suçlanmış ve akabinde alakası olmadığı halde Genç Osmanlılar ile birlikte olduğu iddiasıyla Rodos'a sürülmüştür.

Sürgün günlerinde de boş durmayan Ahmet Mithat, burada çocuklar için bir "Medrese-i Süleymaniye" kurmuş ve ders vermiştir. Bunun yanında ilk romanlarını da neşre başlamış, otuz dört sayı devam eden Kırkanbar dergisi için de yazı göndermiştir. V. Murat'ın padişah olması ile affedilmiş ve İstanbul'a dönmüştür.

Gazetecilik Tarihine Damgasını Vurdu



İstanbul'a avdetin ardından Ahmet Mithat'ın en velud günleri başlamıştır. Neşriyat faaliyetlerine hızla devam etmiş, gazetecilik tarihimizin en uzun ömürlü gazetelerinden biri olan Tercümân-ı Hakikat'ı çıkarmaya başlamıştır. Bununla birlikte Takvîm-i Vekâyi ve Matbaa-i Amire müdürlükleri, Meclis-i Umûr-ı Sıhhiyye azalığı ve reisliği ve birçok hocalıklarda bulunmuştur. Ahmet Mithat Efendi, büyük oranda geçimini kendisi sağlamış, bununla birlikte özellikle 2. Abdülhamid'in himayesinden ve saray desteğinden de mahrum kalmamıştır. Efendi, 28 Aralık 1912 günü fahrî olarak hizmet ettiği Dârüşşafaka'da vefat etmiştir. Mezarı ise Fatih Camii hazîresindedir. Ahmet Mithat Efendi, tarihimizin en velud yazarlarından birisidir.

YAHYA KEMAL BEYATLI



2 Aralık 1884'te Üsküp'te doğdu. 1 Kasım 1958'de İstanbul'da yaşamını yitirdi. Asıl ismi Ahmet Ağâh. Üsküp Belediye Başkanı Nişli İbrahim Naci Bey'in oğlu. Annesi Nakiye Hanım ise şair Leskofçalı Galib'in yeğeni. Çocukluk yılları Üsküp'teki şiiirlerine de yansıyan Rakofça Çiftliği'nde geçti. İlköğrenimini özel Mekteb-i Edep'te tamamladı. 1892'de Üsküp İdadisi'ne girdi. Bir yandan da İshak Bey Camii Medresesi'nde Arapça ve Farsça dersleri aldı. 1897'de ailesi Selanik'e taşındı. Annesinin ölmesi, babasının tekrar evlenmesi yüzünden aile içinde çıkan sorunlar nedeniyle Üsküp'e döndü. Tekrar Selanik'e gönderildi. 1902'de İstanbul'a geldi. Vefa İdadisi'ne (lise) devam etti. Jön Türk olma hevesiyle 1903'te Paris'e kaçtı. Bir yıl kadar Meaux okuluna devam edip Fransızca bilgisini geliştirdi. 1904'te siyasal bilgiler yüksek okuluna girdi. Jön Türkler'le ilişki kurdu. Ahmet Rıza, Abdullah Cevdet, Samipaşazade Sezai, Prens Şahabettin gibi dönemin ünlü kişilerini tanıdı. Şefik Hüsnü ve Abdülhak Şinasi Hisar'la arkadaşlık kurdu. 1912'de İstanbul'a döndü. 1913'te Darüşşafaka'da edebiyat ve tarih öğretmenliği yaptı. Medresetü'l-Vaizin'de uygarlık tarihi dersi verdi. Mütarekeden sonra Âti, İleri, Tevhid-i Efkâr, Hakimiyet-i Milliye dergilerinde yazılar yazdı. Arkadaşlarıyla "Dergâh" dergisini kurdu. Yazılarıyla Milli Mücadele'yi destekledi. 1922'de barış anlaşması için Lozan'a giden kurulda danışman olarak yer aldı. 1923'te Urfa milletvekili oldu. Cumhuriyet'in kurulmasından sonra Varşova ve Madrid'de ortaelçisi olarak görevlendirildi. Daha sonra sırasıyla Yozgat, Tekirdağ, 1943-1946'da da İstanbul milletvekili oldu. Halkevleri Sanat Danışmanlığı yaptı. 1949'da Pakistan Büyükelçisi iken emekli oldu. Yaşamının son yıllarını İstanbul'da Park Otel'de geçirdi. Tutulduğu müzmin bağırsak kanamasının tedavisi için 1957'de Paris'e gitti. Bir yıl sonra Cerrahpaşa Hastanesi'nde aynı hastalık nedeniyle öldü.

CUMHURİYETE ŞİİRLER

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Ekim'in en güzel günü,
Cumhuriyet ilan edildi.
Yaşasın 29 Ekim,
Yaşasın Cumhuriyet.

Bayramların en güzeli,
Cumhuriyet Bayramı.
Ata'mın bize armağanı,
Cumhuriyet Bayramı!

Bugün 100 yaşındasın,
İyi ki varsın Cumhuriyet.
Hep yaşayacaksın,
Sonsuza dek Cumhuriyet

Belinay Defne Yiğit

29 EKİM

29 Ekim'de cumhuriyet kuruldu,
Süslendi bayraklarla evler, sokaklar.
Dalgalandı göklerde bayraklar,
Ne mutlu bize, bugün Cumhuriyet Bayramı.

Havada, karada, denizde kutluyoruz,
Biz Cumhuriyet Bayramını.
Çocuklar gibi şeniz bugün,
Çünkü geldi Cumhuriyet Bayramı.

Atamızdan armağan bayram,
Kutlu olsun hepimize.
Yaşasın cumhuriyet,
Ne mutlu Türküm diyene.

Yaren Turan

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

29 Ekim'i duymuştum annemden babamdan.
Ata'mdan armağan ne güzel bayram,
Tam da üç yıl önce bugün duymuştum,
Anaokulu öğretmenimden önemini bugünün.

Cumhuriyetin ilanı bu halka armağan,
Her yer bayram yeri yaşasın Cumhuriyet
Bayraklar asıldı okullara, sokaklara, caddelere
Her yerde Ata'mın resimleri, yaşasın Cumhuriyet.

Bizlere emanet kurduğun Cumhuriyet,
Sen kurdun Ata'm, biz nesillerce yaşatacağız,
Her 29 Ekim'i senin sevginle anacağız.
Cumhuriyeti sen kurdun, onu biz yaşatacağız.

Hilal ADIYAMAN

AY YILDIZLI BAYRAĞIM

En güzel günümüzdür,
Cumhuriyet Bayramı.
Mustafa Kemal geldi,
Umudumuz şenlendi.

Sokaklarda, evlerde,
Kutlarınız Cumhuriyeti.
Ay yıldızlı bayrağımızla,
Donatırız her yeri.

Dalgalsın bayrağımız,
Bu yıl 100. Yılımız,
Göklerde parlayacak,
Güzel hilal ve yıldızımız.

Atatürk kalbimizde,
Yürüyeceğiz izinde,
Emanetin emin ellerde,
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE.

ÖZGÜ SORUCU

YÜCE ATAM

Kalplerde atan sensin
Sevgi dolan sensin
Bayrağımıza bakan sensin
Benim güzel yüce Atam

29 Ekim geldiğinde
Senin duyguların hep içimde
Tüm milletimin kalbinde
Çarpıyorsun yüce Atam

Esrnur ÇELİKBAŞ



ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜNDEN CUMHURİYET

Öğrencilerimiz yaptıkları resimlerle Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladılar.



Okul panomuz Cumhuriyet'e özel, öğretmenlerimiz tarafından düzenlendi.



Okulumuzda şiir ve resim yarışmaları düzenlendi. Dereceye giren eserler panomuzda sergilendi. Dereceye giren tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyoruz.

Öğretmenlerimiz Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak, öğrencileriyle kodlama çalışmaları yaptılar.



**MAHMUT ŐEVKET ZIRH İLKOKULU AİLESİ,
ULU ÖNDERİMİZ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN
EMANETİ OLAN CUMHURİYETİMİZİN, 100. YILINI
BÜYÜK BİR COŐKU VE SEVİNÇLE KUTLADI.**





ATAMIZDAN

ATATÜRK'ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır.

Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsaît bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

Mustafa Kemal Atatürk

Mustafa Kemal Atatürk



GAZETE

Gazetemizin hazırlanmasında emekleri bulunan , Mahmut Şevket Zırh İlkokulu öğretmenlerine ve öğrencilerine teşekkür ederiz.



Editör/ İç Mizanpaj :

Sebahat TÜRKYILMAZ- Öğretmen

Yayın İnceleme Kurulu:

Sümeyyan ARABACI - Okul Müdürü

Zekeriya POLAT- Müdür Yardımcısı

Hilal LALE - Müdür Yardımcısı

Selvi ARICAN- Müdür Yardımcısı

Halil İbrahim YAŞI- Müdür Yardımcısı

