



**MAHMUT ŞEVKET ZİRH İLKOKULU**  
**15 Temmuz Çocuk Gazetesi Özel Sayı**

# 15 TEMMUZ GÜNÜ

Evdeyim. Saat 21.00 civarı misafirlerimizle birlikte köy evimizin bahçesinde oturuyoruz. Telefonum çalıyor ve arayan Isparta'da yurtta kalan kız kardeşim. Bana televizyonu açmamı, ülkemizde yolunda gitmeyen bir şeyler olduğunu söylüyor ve ordunun darbe yapmaya çalıştığına dair haberleri görüp görmediğimi soruyor. Bir anda ayağa kalkıp televizyonu açmaya gidiyorum ve gördüklerim karşısında inanılmaz derecede büyük bir şok geçiriyorum. Çünkü güzel vatanımın alçak hainler tarafından dört bir yandan abluka altına alındığını, peygamber ocağı bildiğimiz ordumuzun kendi milletine darbe yapma girişiminde bulunduğunu görüyorum. Hayretimi gizleyebilmem mümkün olmuyor ve adeta başımdan aşağı kaynar sular dökülüyor gibi hissediyorum. İlk şoku atlattıktan sonra, neler olduğunu anlayabilmek ve yakından takip edebilmek için televizyon başına geçerek olanları izlemeye başlıyorum. Televizyon ekranında dahi olsa gözlerimizin önünde yaşananları tüylerim diken diken olmuş bir şekilde izliyor ve olanları oradaymışcasına iliklerime kadar hissediyorum. Hayretim gördüklerim karşısında giderek artmaya başlıyor. Çünkü bir anda Ankara semalarında alçak uçuş yapan F-16'ların, ellerinde sadece bayrakları ile vatanını savunmak için meydanlara inenlerin üzerine ateş açtığını, tankların sokaklara indiğini, askerlerin kendi halkının üzerine ateş açtığını, Gölbaşı özel harekât polislerinin olduğu yerin vurulduğunu ve oradaki tüm polislerin şehit olduğunu, MİT Binası'na saldırıldığını, İstanbul'da boğaz köprüsünün tanklar ve askerler tarafından kapatıldığını ama buna rağmen insanların oluk oluk köprüye gidip o alçaklara dur demek için gözlerini bile kırpmadan, canlarını hiçe sayarak ilerlediğini gördüm. Bir süre sonra tüm bunları sadece canlı yayından izliyor olmanın çaresizliği de yüreğimi sıkmaya başladı. Hemen dua etmeye başladım. Çünkü biliyordum ki, Allah'ın ipine sınımsız sarılmak dışında hiçbir hakiki mücadelesi olamazdı Müslümanın. Bu farkındalık ile dua ediyordum. Sonra selalar okunmaya başladı ve sadece benim olduğum yerde değil güzel yurdumun dört bir yanında hem de.

Tüm bunlar olurken bir yandan da dua etmeye devam ettim "Rabbim güzel vatanımı bu alçakça kalkışmaya karşı koru, bu alçaklığın yanında yer alan kim varsa bastığı toprağı onlara mezar eyle, cesureca vatanımı savunmak için meydanlara inen vatandaşlarımızı koru." diyerek. Alçakların zulmü sabahın ilk ışıkları ile bertaraf edildi çok şükür ki. Gecedden sabaha kadar sürmüştü darbe kalkışması ama bana sorarsanız bir ömür gibiydi sanki. Bu vatan çok zalim, hain, alçak görmüştü ve bir şekilde sonlarına kavuşmuşlardı, işte yine bu kez de onlara pabuç bırakmadı gereken cevabı en güzel şekilde vermişti halkımız. 15 Temmuz'dan sonra günlerce meydanlarda vatan nöbeti tutuldu. Sonrasında da nice vatan haini kişi yakalandı ve açığa çıkarıldı. Benim içinse yaşananlar sanki dün yaşanmış gibi gözümün önünde ve hiçbir zaman da olanları unutmaya niyetim yok. Zira hiçbirimiz unutmayalım ki bu zalimliği, aynı haince kalkışma canım vatanımızda bir daha asla yaşanmasın. Ayrıca şunu da ifade etmeli ki, bizler 15 Temmuz'u her daim bir üzümlük değil de bir bilinçlenme, aklımızın başımıza gelmesi şeklinde tekrar tekrar hatırlayacağız. Üzerimizde oynanan tüm kirli oyunları bir bir ortaya daima dökme mücadelesi vereceğiz. En çok da bizi nelerin yan yana getirdiğini unutmadan, alçakların kötü seslerine kulak asmadan yola devam edeceğiz. Ne derlerse de desinler, ne yaparlarsa da yapsınlar bin yıl önce de buradaydık bin yıl sonra da bu topraklarda olmaya devam edeceğiz. Çünkü İbrahim Tenekeci'nin de dediği gibi "Türkiye en güzel nasibimizdir." ve bizim bunu kimseye kaptırmaya hiç niyetimiz yok. Bizim hikâyemizi biz yazmaya devam edeceğiz ve 15 Temmuz'u daima hatırlayacağız. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Onların isimlerini birer birer yüksek sesle söylüyor ve onların hatıralarını yaşatıyoruz. Şehitlerimiz, asla unutulmayacak ve kahramanlıkları nesilden nesile aktarılacaktır. Unutmayalım ki, aziz şehitlerimizin hatırasını yaşatmak ve onların kahramanlıklarını anlamak, Türkiye'nin geleceğine olan sorumluluğumuzun bir parçasıdır.

Fatma ÖZTÜRK/Öğretmen

# DEMOKRASİ

**Demokrasi, her insanın, her milletin ve her devletin ihtiyaç duyduğu bir olgudur. Milletleri içerisinde buldukları kararsızlıkları oy birliği ile tam bir karara vardiyan ve halkın isteğini dile getirmesini sađlayan bir kavramdır.**

**Demokrasi, birçok farklı tanım ve yaklaşım içinde ele alınabilir. Kimileri için kötü bir yönetimi ifade ederken kimileri için tam bir kurtarıcı unvanını taşır. Hele ki tek bir kişinin, ailenin veya ideolojinin yönettiđi ancak halk ile bütünleşemeyen bir yapı ile karşılaşmış milletler demokrasi ile yükselmektedir. Bunlara en güzel örnek Türkiye Cumhuriyeti verilebilir. Yüzyıllarca monarşi ile yönetilen bir devletin halkına ulaşamaması yeni devleti yeni yollar denemeye itmiş ve ne mutlu ki demokrasi ile buluşturmuştur. Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasinin geređi olan çok partili hayata geçmesinde öncülük ederek halkını cesaretlendirmiş ve demokrasinin en güzel örneđini vermiştir. Atatürk'ün izinden giden halkın kendi seçtiđi kişiler ile devlet yönetiminde söz sahibi olmaları ise bireyleri geliştirmiş ve devlet içinde nitelikli bireyler olmalarını sağlamıştır. Bu yönüyle halk hem devleti kuran kurucu unsurlardan biri olmak hem de oluşabilecek aksaklıklarda birlik ve beraberlikle hızla toparlanmaya destek olmak gibi birçok vasfı üzerine yüklenmiştir.**

**Demokrasi her zaman deđişimi ve gelişimi beraberinde getirmesi ile diđer yönetim biçimlerinden hep öndedir. Demokrasi ile yönetilen ülkeler bilirler ki devletin yücelmesi her zaman halkın sosyolojik, psikolojik, ekonomik olarak güçlü olması ile mümkündür. Bu yönden devlet ve halk büyük bir işbirliği içerisinde olmak zorundadır. Bu zorunluluk hem halkı bilinçlenmeye iter hem de devletin halkını geliştirmeye yönelik çalışmalara önem vermesini sađlar. Ayrıca devletin ve milletin işbirliği milli birlik ve beraberliği beraberinde getirir. Bu da ülkede oluşan birçok olumsuzluđun önüne geçilemez hale gelmesini engeller. Mustafa Kemal Atatürk'ün "Demokrasi insan ırkının ümididir" sözü demokrasiye verdiđi büyük önemi göstermektedir. Bu anlamda ulu önderimizin bize emanet bıraktığı birbirinin tamamlayıcı unsuru olan cumhuriyete ve demokrasiye daima sahip çıkmalı ve onun biz Türk Halkı'nın yeşeren ümidi olduğunu asla unutmamalıyız.**

**Rabia ALTUN / Öğretmen**

# 15 TEMMUZ'UN DESTANSI KAHRAMANI ÖMER HALİSDEMİR



Yedi çocuklu bir aileden gelen Ömer HALİSDEMİR, çocukluğunu Niğde'nin Bor İlçesi Çukurkuyu Beldesi'nde geçirdi. Ömer, çok başarılı bir çocuktur. Hayvanları ve doğayı çok seviyordu. Okuduğu bütün okullarda parlak zekasıyla hep bir adım öne çıktı. Okuldan eve geldiğinde ya da boş zamanlarında babasına yardımcı olmak için çobanlık yapıyordu.

Büyüyünce de hep ailesine destek çıktı. Babası oğlunu şu sözlerle anlatıyor:

"Benim en çok güç aldığım destek aldığım çocuğumdur.

Nasıl ki çocukken işte güçte en büyük yardımcım, meslek sahibi olduğunda da en büyük destekçim oldum. Kardeşlerini çok sevdi. Onlar için çok şey yaptı. Bütün kardeşlerine sahip çıktı. Beni ayakta tutan o çocuktur."

Okullarını başarıyla bitiren genç Ömer, içindeki vatan aşkıyla asker olmayı seçti. 1999 yılında Piyade Astsubay olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldı, yurt içinde ve yurt dışında görev yaptı. Babası Hasan Hüseyin HALİSDEMİR' in aktardığı bilgiye göre, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında öldürdüğü komutan Semih Terzi ile birlikte daha önceden Afganistan'da görev yapmıştı. Bu arada evlendi. Elifnur ve Doğan Ertuğrul adında iki çocuğu oldu.

Kalkışma olduğunu anlayan ve Özel Kuvvetler Karargahı'nda ele geçirilmek istendiğini öğrenen Aksakallı, en güvendiği adamı aradı ve karargahtaki nöbetçi subaylara ulaşmaya çalıştı.

Güvendiği askerlerine silahlarını alarak komutanlığın önüne gelmelerini söyledi. Zekai Paşa karargahı aradığında darbeci Semih Terzi'nin 'Ben oraya geliyorum, kışlanın emniyetini sağlayan içeriye komutanlardan kimseyi almayın, gerekirse ateş edin' emri verdiğini öğrendi. Sonrasında Astsubay Ömer HALİSDEMİR' i arayan Zekai Paşa:" Sana vatanımız ve milletimiz adına tarihi bir görev veriyorum. Tuğgeneral Terzi vatan hainidir. Onu karargaha girmeden öldür. Bunun sonunda şehadet var, biliyorsun. Seninle yirmi yıllık beraberliğimiz var hakkını helal et." Ömer Astsubay bu emir üzerine: "Başüstüne komutanım. Hakkım helal olsun, siz de helal edin" yanıtı verdi.

Semih Terzi, 02.16 sıralarında helikopterlerle Özel Kuvvetler Komutanlığı'na geldi. Zekai Aksakallı' nın emriyle silahını eline alan Ömer Halisdemir karargah binası girişindeki ağaçlık alana saklandı. Helikopterden inip karargah binasına yürüyen darbeci askerlerin arasına karıştı ve silahını çekerek Terzi'ye üç el ateş ederek göğsünden vurarak öldürdü. Terzi yere yığılırken HALİSDEMİR karargah binasının yanındaki ağaçlık alana doğru koştu. Bunun üzerine Semih Terzi' nin korumalarından Binbaşı Fatih Şahin ve Üsteğmen Mihrali Atmaca da otuz kurşunla HALİSDEMİR'in hayatına son verdi. Daha sonra ise darbe yanlısı astsubaylar Nedim Şahin ve Gökmen Ata ölü ele geçirilmiş; otuz altısı ise teslim alınarak Gölbaşı Sulh Ceza Hâkimliğince tutuklanmıştır.

Ağır yaralı halde bulunan HALİSDEMİR' e, ambulans gelmesine rağmen müdahale edilmedi. Bununla da kalmayan darbeci caniler, HALİSDEMİR' in ölmediğini anlayınca tekrar ateş etti.

Darbeciler, Ömer HALİSDEMİR' in naaşını karargah önünde öylece bıraktı. HALİSDEMİR 'in vurduğu darbeci Semih Terzi ise, GATA'ya götürülürken helikopterde öldü. FETÖ'cüler tarafından alçakça şehit edilen Ömer HALİSDEMİR 42 yaşındaydı. Cenazesi, çocukluğunun geçtiği Çukurkuyu' da defnedildi. Cenaze sırasından vakarlı bir şekilde dimdik duran HALİSDEMİR' in babası, "Ben onu vatana yetiştirdim, vatan istedi vatana verdim" sözleri halen unutulmadı.

Habertürk , Hürriyet ve Takvim gazeteleri dâhil olmak üzere çeşitli Türk basın kuruluşları, HALİSDEMİR' den "Darbe girişimin seyrini değiştiren isimlerden biri" diye bahsetti. 24 Ağustos 2016'da başlayan Fırat Kalkam Operasyonu'na katılan Özel Kuvvetler Komutanlığına bağlı askerler ise üniformalarına "Şehit Ömer HALİSDEMİR" yazan apoletler takmıştır.

HALİSDEMİR' in vurulduğu nokta özel bir kaplama ile koruma altına alınarak çiçeklerle süslendi. Dursun Ali Erzincanlı, HALİSDEMİR'in şehit edilmesi sonrasında kendisine atfen "30 Kuş" adlı bir şiir yazdı ve bu şiire bir klip çekildi. Ömer HALİSDEMİR'i anlatan "30 Kuş" adlı şiirle aynı isme sahip bir kısa film de yapıldı. Ağustos 2016'da Toroslar, Mersin'deki Şehitler Parkı'na kaide ve gövde uzunluğunun toplamı 4.60 metre olan bir heykeli dikildi. Daha sonra Türkiye'deki birçok meydan, cadde, okul ve öğrenci yurdu gibi yerlere kendisinin adı verildi. Ayrıca Niğde'de kendisi için bir hatıra ormanı da oluşturulmuş ve şehirdeki üniversiteye de adı verilmiştir.

# 15 TEMMUZ KAHRAMANLARI



## GÜLŞAH GÜLER

Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında 10 aydır komiser yardımcılığı yapan Gülşah Güler, FETÖ'nün darbe girişiminde bulunduğu 15 Temmuz gecesi atılan ikinci bombada şehit oldu. Resim öğretmenliği ile polis akademisini birlikte okuyan Gülşah Güler, çok sevdiği iki mesleğin de eğitimini almış, iki alanı da başarıyla tamamladıktan sonra komiser yardımcısı olarak Ankara'da göreve başlamıştı. Darbe girişimi gecesi görevinin başında olan Güler, henüz 24 yaşındaydı.

Meslek hayatının başında, 24 yaşında şehit düşen Güler'in ağabeyi Reşit Güler, kardeşinin özel hareketçi olmayı çok istediğini ama daha görevine doyamadan şehit düştüğünü söyledi.

Gazi Üniversitesi Resim Öğretmenliği bölümü 3'üncü sınıfta okurken akademi sınavına girerek başarılı olan şehit polis, üniversite ve polis akademisini aynı anda bitirdiğini, mezuniyetinin ardından girdiği özel harekat sınavını da kazandığını aktardı. Gülşah Güler, resim öğretmenliği bölümü son sınıfta okurken Özel Harekatçı olmayı istedi. Güler, yaklaşık bin kişinin katıldığı sınavda büyük başarı göstererek 60. oldu. Cesaretiyle herkesi kendine hayran bırakan Güler, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da geçici görevde bulundu.

Özel Harekatın cesur polislerinden Gülşah Güler, 15 Temmuz öncesi ailesiyle bayramda görüştü. Annesi Emine Güler'e "Anne bak göreceksin beni bütün Hatay duyacak. Ben şehit olacağım" dedi. Annesinin "Kızım öyle söyleme" demesi üzerine "Anne bundan büyük merteye mi var?" dedi. Gülşah'ın ailenin gözbebeği olduğunu söyleyen anne Emine Güler; "Şehitlik sanki kızımın içine doğmuştu. Bizlere ve arkadaşlarımıza şehit olacağımı söylerdi. O babasının kara kızıydı. Dediği gibi de oldu, adımı herkes duydu o güzelliğini herkes gördü. Özel harekattan asla ayrılmam derdi." dedi.

15 Temmuz akşamı saat 20.00 sıralarında Gülşah ile son kez görüştüğünü belirten anne Emine Güler, "Gülşah bana telefonda daireye geçeceğim sizi sonra ararım dedi. Bu sırada Marmaris'te tatildegdik. Gülşah da bir hafta sonra yanımıza gelecekti. Gülşah'la görüştükten kısa süre sonra yazlığımızın bulunduğu yere yakın bir yere helikopterler inip kalkıyor silah sesleri geliyordu. Önce ne olduğuna anlam veremedik. Televizyonu açınca darbe girişiminden haberdar olduk. Hemen Gülşah'ı aramaya başladık. Ağabeyi ve kız kardeşine: 'Burası karışık telefonumu meşgul etmeyin.' demiş. Ancak bir daha kızım Gülşah'a ulaşamadık. Ankara'ya gittiğimizde Gülşah'ın şehit düştüğünü öğrendik." diye konuştu.

Darbe girişiminin yaşandığı gece birçok akrabası haber alabilmek için Güler'i sık sık telefonla aradı. Gülşah Güler arayanlara, "Beni meşgul etmeyin, saldırı var. Ben sizi arayacağım." diyerek uyarıda bulundu. Ancak babasının içi rahat etmedi ve aramaya devam etti. Gece saat 00.00'dan sonra ise kızı Gülşah'a bir daha ulaşamadı. Önce Güler'in ağır yaralı olduğu haberini alan aile, ikinci telefonla kızlarının şehadete kavuştuğunu öğrendi.

15 Temmuz gecesi darbe girişimi haberlerinin ardından kardeşini aradığını söyleyen Reşit Güler, o geceye dair şunları anlattı: "O gece 23.30 gibi kardeşimi aradım, konuştuk. 'İyiim, merak etmeyin, aramayın, telefonu meşgul etmeyin, çok karışık' dedi. Eşim de yaklaşık 10 dakika sonra kardeşimi aramış, ona da 'İyiim ben sizi arayacağım' demiş. En son telefonu 23.59'da çevrimiçiymi sonra iletişim koptu. Televizyonda özel harekate saldırı haberini gördüğümde şehit olduğunu anladım ama bir umut bekledik."

Kardeşi Gülşah Güler'in Polis Akademisindeki eğitimi 3 bin kişi arasından 30'uncu olarak tamamladığını ve istediği yere atamasının yapılabileceğini belirten ağabey Güler, kardeşinin görev aşkına dair şunları aktardı:

"İstemedi. 'Özel hareketçi olacağım, vatanımı, milletimi savunacağım.' dedi. Hayalleri, planları vardı, doyamadı. Kardeşim, bir ay Sur' a gitti özel hareketçi olarak. Bir ay orada görev yaptı, uyku uyumadık ama 'Gitme, yapma' demedik. O gitmezse, ben gitmezsem kimse burada yaşayamaz, Türkiye diye bir şey de olmaz. Çok şükür biz varız Türkiye var. Hiçbir şekilde bırakmayız, biz bayrağımızı bırakacak insanlar değiliz. İstiyorlarsa görevini bana versinler ben de kardeşim de şehit olmaya hazır. Arkasından dua ediyoruz. Biliyoruz ölmedi, belki şu an beni dinliyordur, söylediklerimden dolayı gururlanıyordur. Bizi hiçbir şekilde yıkamazlar, yıkamayacaklar."



# CENNET YİĞİT

Kayseri - Bünyan nüfusuna kayıtlı şehidimiz 03.09.1993 tarihinde Alanya'da doğdu. Yahya Kemal Bey ve Huriye Hanım'ın iki kız çocuğundan küçüğü olan Cennet, ilköğretimi Hayate Hanım İlköğretim Okulu'nda, liseyi Kayseri Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi'nde Resim-İş bölümünde tamamladı. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Resim İş Öğretmenliği bölümü son sınıf öğrencisi iken Polis Akademisi sınavlarına katıldı ve kazandı. Çok başarılı bir öğrenci olan Cennet, iki üniversiteyi aynı anda tamamlayıp mezun oldu ve hayatına polis olarak devam etmeye karar verdi. Sonrasında Özel Harekat polisliğine olan hayranlığından dolayı 3 aylık zor bir eğitimi başarılı bir şekilde tamamlayıp, o şanlı üniformayı giymeye hak kazandı. Çocukluk hayalini gerçekleştirerek Polis olan Cennet Yiğit, 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi sözlüsü ile birlikteydi. Kalkışmanın haberini alır almaz yerinden fırlayarak Polis Özel Harekat Merkezi'ne giden ve merkeze vardığında arabadan inip mühimmat almak için koşan Yiğit, o sırada vücuduna isabet eden msket bombası ile şehit oldu. Komiser yardımcısı olarak 10 ay Özel Harekat da görev yapan şehidimiz 15 Temmuz 2016 gecesi FETÖ tarafından gerçekleştirilen darbe girişimi sırasında Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda genç yaşta makamlarının en yücesine ulaştı.

Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in cenaze namazı Kayseri'nin Bünyan ilçesi Merkez Bayramlı Camii'nde kılındı.

Şehit Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit'in Kayseri'nin Bünyan ilçesinde ikamet eden ailesi, şehit Cennet Yiğit'in Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki operasyonda giydiği botlar, Özel Harekat üniforması, sözünde kesilen kurdele, tuvaleri boyamakta kullandığı fırçalar, kendisini şehit eden msket bombasının parçası ve patlamada kullanılamaz hale gelen telefonunun da bulunduğu eşyaların sergilendiği bir vitrin yaptırdı.

Şehidin babası Yahya Kemal Yiğit, kızını ve hayallerini anlattı: "Cennet, ilkokula giderken bile Polis Koleji'ne gitmek isterdi. Hayallerinin peşinden gitti ve polis oldu. Özel Harekata girmesini hiç istemedim, yalvardım. Baba, 'Şehit olmamı mı istemiyorsun?' dedi. Ben o gün sustum. Memlekete hizmet için canını feda etti, şehit oldu.

O gece annesiyle en son konuşmasını gece yarısında yaptı. 'Ben toplantıya giriyorum, sonra konuşuruz.' dedi. Meğer son konuşmamızmış. Diyarbakır Sur'da da görev yaptı. Her gün operasyonlara gidiyorlarmış, bir gün söylemedi. Görevine sadık, sır dolu bir insandı. Dünya iyisi bir insandı, anlatılamaz. Bunu yapanlar insanlıktan zerre nasibini almamışlar. Teröristlere kullanmadığı bombaları bizim çocuklarımıza kullandılar. Bu acımın, ihanetin ismini koyamıyoruz."

Kızını şehit eden msket bombasını göstererek ağlayan baba Yahya Kemal Yiğit, "O bombayı atan pilotun gözlerinin içine bakmak istiyorum" dedi. Baba Yahya Kemal Yiğit, "Allah o günleri milletimize bir daha yaşatmasın" diye konuştu. Baba Yiğit, bu vatan için bir evladı değil bin evladı olsa feda edebileceğini de sözlerine ekledi.



# KÜBRA DOĞANAY

Ailesinin üç kızından biri olan Kübra, ilk ve orta okulun ardından yetenek sınavına girerek Anadolu Güzel Sanatlar Lisesinde okudu, liseden sonra da eğitimine Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İç Mimarlık bölümünde devam etti. Marmara Üniversitesi'ndeki üçüncü yılında komiser yardımcılığı mülakatlarını kazanıp İstanbul Florya'da polis akademisinde eğitim almaya başlayan Kübra, 2015'te iki eğitimi de tamamladı ve 20 Şubat'ta Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na komiser yardımcısı İç Hizmetler Büro Amiri olarak atandı.

Kübra Doğanay, 15 Temmuz gecesi Özel Harekat Daire Başkanlığı yakınında bulunan evindeydi. Komiser Yardımcısı Kübra Doğanay, 15 Temmuz gecesi görev yaptığı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen saldırıyı öğrenince yola çıktı. Atılan ilk bombadan sonra görev yerine geçmek istedi. Dışarı çıkacağı anda meslektaşı Şehit Cennet Yiğit telefonla aradı ve birlikte gitme teklifinde bulundu. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü önündeki FETÖ kuşatmasını kaldırmak için harekete geçen iki arkadaş, mühimmat almak için Özel Harekat Daire Başkanlığı'na döndü. Saldırı öncesinde son olarak saat 23.58 sıralarında Kübra ile konuşan ablası: ' 'Ablacığım, kendine dikkat et, bol bol Ayet el-Kürsi' yi oku zırh gibi seni korur' ' dedi.

Kübra ise ablasına: ' 'Tamam, anne ve babama selam söyle şarjım bitiyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nü kuşatacağız, göreve gidiyorum.' ' diyerek telefonu kapattı. Kapının önüne geldikleri sırada darbeciler ikinci bombayı attı. Kübra Doğanay olay yerinde arkadaşı ile birlikte şehit düştü. Şehit Cennet Yiğit, Kübra Doğanay'ın yakın arkadaşı. Birlikte okumuş birlikte çalışmışlardı. Darbe gecesi ikisi de 23 yaşında şehit edildi.



TÜRKİYE



# RÖPORTAJ



**Ahmet KOCABAY**  
**15 Temmuz Şehidi**

Okulumuz 3/J sınıfı öğrencisi Zeyneb Kocabay'ın amcası olan Ahmet Kocabay, 15 Temmuz 2016 gecesinde hain darbe girişiminde şehit düşmüştü. Vatanını ve milletini korumak isterken darbecilerin kurşunlarına kurban giden Ahmet Kocabay'ı, saygı ve rahmetle anıyoruz.

Röportaj teklifini kabul eden Zeyneb Kocabay'ın babası Bayram Kocabay ve annesi Beyhan Kocabay'a teşekkür ederiz.

**Öğretmen: 15 Temmuz gecesi şehit düşmüş Ahmet Kocabay'ın aile üyeleri olarak sizleri tanımak isteriz, neler söylemek istersiniz?**

Bayram Kocabay: Kardeşimiz şehit olduğundan dolayı gururluyuz, başımız dik. En azından kötü bir şekilde gitmedi, çok şükür.

Beyhan Kocabay: Çok kötü bir duyguydu. Ben yengesi olarak çok etkilendim. Ahmet'i bir buçuk yıl tanıdım. Evlendikten bir buçuk yıl sonra bu olay yaşandı. En son gören kişi de bendim. Hamile olduğumda oğlumun adını Ahmet koyacağım dedim. Ama annesi ve babası kendilerini kötü hissederler diye başka bir isim daha koyduk. Doruk da olsun, Doruk derler diye düşündük. Ahmet'in şehit düştüğü gün doğdu Ahmet Doruk. Gecesine oğlum doğdu. Çok kötüydü. Cenazesini gördük. Kızı var. Çok kötü bir duygu, insan anlatamıyor. Kızı da o zamanlarda 2 yaşındaydı.

**Öğretmen: Ahmet Kocabay, nasıl bir insandı? Vatanına ve milletine son derece bağlı olduğu aşikar. Nasıl bir çocuktuk? Hangi özellikleriyle öne çıkan birisiydi?**

Bayram Kocabay: Çok agresif ve atılgandı. Yerinde durmayan bir çocuktuk, kanı hep kaynardı. Haksızlığı tahammülü yoktu. Haksızlık karşısında hiç duramazdı. Ailesine bağlıydı. Ülkesini seven de bir insandı. Zaten o gece bizim mahallede bir abla vardı, Türkan Abla. O da şehit oldu. Onun şehit olduğunu görünce müdahale etmek için tankın üzerine çıktı.

Beyhan Kocabay: Ahmet'in yanında olan gazi arkadaşları bize başsağlığına geldiklerinde anlattılar. Türkan Abla şehit olunca tankın üzerine çıkmış. "Müslüman, Müslümana bunu yapmaz, aramıza nifak sokuyorlar." demiş. Darbecileri durdurmak isterken vurulmuş. Hastaneye gidene kadar şehit olmamış. Hastaneye gittikten sonra şehit olmuş.

**Öğretmen: Olayın yaşandığı gün veya o hafta, ruh hali nasıldı? Son zamanlarında görüşmüş müydünüz?**

Beyhan Kocabay: En son gören ben ve annesiydi. Kardeşleri çalışıyordu. Olaydan bir gün önceydi. Bize geldi, gayet iyiydi, hoştu. Çok iyi bir insandı.

Bayram Kocabay: Sağlam bir çocuktuk. Yürekliydi.

**Öğretmen: Ahmet Kocabay'ın hatırasını ve adını yaşatmak için neler yapıldı?**

Beyhan Kocabay: Okul yapıldı.

Bayram Kocabay: Malatya'da bir tane okul yapıldı.

Beyhan Kocabay: Esenler'de bir durağa ve sokağa Ahmet Kocabay adı verildi.





# FİLM VE KİTAP KÖŞESİ



**Film Adı: 15/07 Şafak Vakti**  
**Süre: 1s 35dk**  
**Yapımcı: Rafadan Hayat Film**  
**Filmin Türü: Dram, Savaş**

Film, 15 Temmuz akşamı yaşanan darbe girişimi sırasında halkın farklı kesimlerinden insanların yaşadıklarını anlatıyor.

15 Temmuz gecesi, sıradan insanların öykülerine odaklanan film, Çengelköy'de pastane işleten Cevdet'in ve çocuklarının öyküsünü merkeze alıyor. Köprüde bir anda darbeci askerlerle karşı karşıya gelen Cevdet'in yolu, işine geç kalan güvenlik görevlisi Güray, küçük kızıyla birlikte köprüde sıkışıp kalan Mustafa ve askeri okul öğrencisi olan oğlunu bir türlü göremeyen Şerife ile kesişir. Cevdet köprüde darbeci askerlerle mücadele ederken, aynı mücadeleyi oğlu Yusuf Çengelköy'de sürdürmektedir.

**Kitap Adı: 15 Temmuz En Uzun Gece**

**Yazar: Eray Görgülü**

**Yayınevi: Pusula Yayınevi**

Türkiye, 16 Temmuz sabahına, uçurumun kenarından dönmüş bir şekilde uyandı. Türkiye'yi uçurumun kenarından döndüren ise korkusuzca tankların önüne yatan, ölümü göze alıp mermilere kendini siper eden demokrasi kahramanlarıydı. Bu mücadele ise kolay olmadı; Şehitler, yaralananlar, sakat kalanlar... Bu kitapta, işte o gecenin kahramanlarının söyleyecekleri, anlatacakları var...

Ölümden dönen ve "O gece, Çanakkale'de şehit olan kardeşlerimizin ruhu, arı gibi geldi kalplerimize kondu." diyen inşaat işçisi Fehmi'yi; hastanede ayağına bandaj yaptırıp tekrar sokağa koşan mobilyacı Fatih'i; ameliyattan çıkar çıkmaz "Beni boşverin, devlet kaldı mı gitti mi?" diye soran 70 yaşındaki Mustafa Amca'yı; bir daha yürüyemeyecek olsa da "Vatan sağolsun!" diyen Öğretmen Derya'yı; TRT'yi geri alabilmek için namluya elini uzatan kaynakçı Ali'yi; milli formasıyla meydana koşan ve kanlı formasını ömrü boyunca saklayacak olan Milli Karateci Vildan'ı okuyacaksınız.

15 Temmuz gününü bizzat yaşamış olanları konu alan bu kitaptan çıkarılacak birçok ders var.



**Kitap Adı: 15 Temmuz Bir Devrimin Eşiğinde**

**Yazar: Abdurrahman Üzülmöz**

**Yayınevi: Profil Yayın Grubu**

Hâdise, ayak sesleri ve gerçekleşmesi itibariyle gerek Türkiye Cumhuriyeti Gündemi gerek Dünya Gündemine direkt olarak yön vermeye başlamış ve gündem, 15 Temmuz tarihinden bugüne birçok değerlendirmeye sahne olmuştur.

Yazar, darbe girişiminden bugüne gerek TV'deki yayın organları gerek basılı yayın organları olmak üzere çeşitli açılardan değerlendirilen hâdiseyi, tüm bu değerlendirmeler ışığında kendi bakış açısına göre yorumlamıştır.

Bunu yaparken hem yeni kaleme aldığı ve merkezinde 15 Temmuz'un yer aldığı uzun soluklu bir metne yer vermiş hem de daha önceden çeşitli süreli yayınlarda yayımladığı diğer bazı denemelerini bu kitabında bir araya toplamıştır.





## DEMOKRASİ BİLİNCİ

**Yaşamı boyunca gerçekleştirdiği tüm eylemlerinin temelinde yatan bireyin kendi mutluluğudur. Diğer bir deyişle insan eylemlerinin tek amacı mutluluktur. İnsan mutluluğuna hizmet etmeyi amaçlayan yaşam biçimlerinden biri de demokrasidir.**

**Antik Yunan'da tiranlığa karşı bir ihtiyaç olarak ortaya çıkan demokrasinin tarihsel gelişiminde birçok önemli olay ve dönüm noktası görülür. Tarih boyunca toplumların önemli mücadeleler verdiği demokrasi klasik olarak "Halkın, halk tarafından halk için yönetimi" olarak tanımlanır. Demokrasi genel olarak bir yönetim modeli olarak tanımlansa da içinde barındırdığı değerlerden dolayı artık bir yaşam modeli haline gelmiştir. Demokrasi içerisinde insana saygı, eşitlik, adalet, dürüstlük, barış, güven, sorumluluk, hoşgörü, özgürlük gibi kısacası 'iyi'ye dair her şeyi barındırır. Demokrasinin içerisinde barındırdığı bu değerlere erişebilmek diğer bir deyişle demokrasi bilincine sahip olmanın doğuştan kazanılması mümkün değildir. İnsanı insan yapan değerlere ulaşmak ancak insanlığın olgunlaşması ve sosyal gelişimiyle mümkündür.**

**Yönetim biçiminin demokrasi olduğu toplumlarda eğitim kurumlarında yer alan öğrencilerin demokrasi bilincine sahip olmaları beklenir. Demokrasi bilinci, bireylerin toplumsal sorumluluklarını anlama ve demokratik değerlere bağlılıkla ilgilidir. Bu bilinç, vatandaşların karar alırken bilinçli ve sorumlu bir şekilde hareket etmelerini içerir. Aynı zamanda farklı görüşlere açık olmayı, diyalog ve iş birliği kültürünü benimsemeyi içerir. Demokrasi bilincinin oluşması özgürlükçü, hoşgörüyü esas alan ve bireyi merkezine koyan demokratik eğitim ortamlarının varlığına bağlıdır. Demokrasi bilincine sahip, hoşgörülü, düşünen, sorgulayan, analiz ve sentez yapma kabiliyeti olan, "fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür" çocukların yetişmesi ise ancak bütün unsurlarıyla demokratik olan eğitimle mümkündür. Demokratik eğitim aileyle başlayıp okulla devam eden bir süreçtir. Demokratik eğitimde amaç problem çözme becerisine sahip, farklılıklara saygı duyan, düşüncelerini özgürce ifade edebilen, sorumluluk sahibi, sorgulayan, eleştirel düşünme becerisine sahip, insan haklarını bilen öğrenciler yetiştirmektir. Aile bireyleri arasında hoşgörünün hakim olduğu, birbirlerini önemseyen, karşılıklı saygı ve sevginin olduğu, temel güven duygusunun geliştiği demokratik eğilimlere sahip aile ortamı; katılımcı, paylaşımcı, öğrencilerin düşüncelerini özgürce ifade ettiği, birlikte sınıf kurallarının belirlendiği, cezalandırıcı bir sistemin olmadığı, farklılıklara saygının hakim olduğu, duyarlı bireylerin olduğu bir eğitim ortamında demokrasi bilinci bir yaşam biçimi haline gelecektir. Ancak bu şekilde bireyin özgürlüklerinin ve haklarının elinden alınması, diğer bireyler ya da toplum ve devlet tarafından ezilmesi kolayca mümkün hale gelmeyecektir.**

**Demokrasinin yaşam biçimi olarak benimsendiği ve gelecek nesillere aktarıldığı nice yılların olması ümidiyle...**

**Sümevra SARUHAN/Öğretmen**



# 15 TEMMUZ

***Bir gece güzel ÷lkemde  
Hainler pusuya yatmış.  
Ama herkes kaniyla canıyla  
Düşmana pabuç bırakmamış.***

***Bu güçlü vatanın evlatları  
Hiçbir şeyden korkmadı.  
Tankların uçakların önünde  
Asla başlarını eğmedi.***

***Şehit oldu birçok kişi  
Bayrağımızı indirmede.  
Hepsi bir kahramandı  
Ömer HALİSDEMİR gibi.***

**Öykü Alya SOYERDİK  
4/B Sınıfı**



# ÖĞRENCİLERİMİZİN GÖZÜNDEN 15 TEMMUZ





# BULMACA KÖŞESİ



Bulmacada gizli olan kelimeleri bulalım.

O	Ş	B	A	Y	R	A	K	J	T
N	K	L	Y	E	Z	U	L	I	M
B	İ	T	V	A	T	A	N	S	İ
E	Z	D	E	V	L	E	T	F	L
Ş	R	G	F	S	A	T	R	D	L
T	Ü	R	K	İ	Y	E	L	E	İ
E	B	A	T	L	K	Y	U	M	B
M	A	R	İ	Ş	O	P	V	O	İ
M	İ	L	L	E	T	Y	U	K	R
U	Z	H	G	H	S	R	Ç	R	L
Z	C	V	E	İ	L	O	Y	A	İ
O	R	H	P	T	Z	E	İ	S	K
B	E	R	A	B	E	R	L	İ	K

On Beş Temmuz

Türkiye

Şehit

Beraberlik

Devlet

Bayrak

Demokrasi

Vatan

Milli Birlik

Millet





# BULMACA KÖŞESİ



## Soldan Sağa

2. Ülkede bir grup tarafından örgütlü bir biçimde silah zoruyla baskı kurularak veya seçim dışındaki demokratik usulleri kötüye kullanarak mevcut hükümeti istifâ ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi
6. Bir konuyu konuşmak veya görüşmek için yapılan toplantı ve toplantının yapıldığı yer
7. Halkın egemenliği temeline dayanan yönetim biçimi
9. Savaşta veya tehlikeli bir durumda yararlık gösteren (kimse), alp, yiğit

## Yukarıdan Aşağıya

1. isyan, ayaklanma
3. Bir arada olma durumu, vahdet
4. Kutsal bir inanç uğruna canını fedâ eden kimse
5. Yurt
6. Milletle ilgili, millete özgü, ulusal
8. Hain olma durumu



**"Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır.  
Toprak, eğer uğrunda ölen varsa Vatandır."**

